



Om tio studieförbund

De tio studieförbunden finns i hela landet, och har 374 medlems- och samverkansorganisationer på nationell nivå och är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Hit söker sig människor i alla åldrar för att lära och utvecklas tillsammans med andra.

De tio studieförbunden har olika profil och idégrund. De har starka band till folkrörelser och föreningar, och studiecirkel och kulturarrangemang genomförs ofta i samarbete med föreningar.

Studieförbundens verksamhet bygger på folkbildningens idéer. I centrum står människans nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Att delta i en studiecirkel är alltid frivilligt.

Överallt i landet – från storstad till glesbygd – fungerar studieförbunden som stöd och bollplank för föreningar och mer informella nätverk och grupper. Enskilda personer kan inte bli medlemmar i studieförbund.

Studieförbund är ideella organisationer som drivs utan vinstintresse. Pengar för att driva verksamheten kommer från olika håll och de tre stora intäktskällorna är offentliga generella bidrag, deltagaravgifter, projektmedel och uppdragsutbildning.

Här hittar du länkar till de tio studieförbundens egna webbplatser:

www.abf.se

www.bilda.nu

www.folkuniversitetet.se

www.ibnrushd.se

www.kulturens.se

www.medborgarskolan.se

www.nbv.se

www.sensus.se

www.studieframjandet.se

www.sv.se



Om studiecirkeln

En studiecirkel är en liten grupp människor som lär sig något tillsammans. I stort sett alla ämnen kan förekomma. Deltagarnas intresse styr vad de vill studera.

Gemenskapen i gruppen och lusten att lära tillsammans skapar ofta en god atmosfär i studiecirkeln. Det finns några kännetecken för studiecirklar:

- Det är alltid frivilligt att delta.
- Deltagarna är aktiva och söker kunskap gemensamt.
- Alla i cirkeln bidrar till att nå målen.
- Deltagarna har stort inflytande i cirkeln – inga centrala kursplaner finns.

Alla studiecirklar har en ledare, en plan för vad man vill uppnå och oftast ett studiematerial. Studiecirkeln har minst tre träffar, men pågår ofta längre. Vanligtvis deltar mellan tre och tio personer. Studieförbundens cirkelverksamhet kan genomföras på olika sätt:

- Ett stort antal cirklar annonseras ut i kursprogram och på studieförbundens webbplatser. Spännande ämnen och kunniga ledare gör denna verksamhet mycket uppskattad.
- Studieförbunden samarbetar med tusentals föreningar och anordnar mängder av cirklar i samarbete med dem.
- Många startar en studiecirkel på eget initiativ. Ofta är det en grupp människor som känner varandra och bestämmer sig för att lära sig något tillsammans. Studieförbunden ger pedagogiskt och praktiskt stöd till grupperna.

Ämnen kan t.ex. vara språk, kultur, hantverk, hälsa, mat, samhällsfrågor, livsåskådning, data, musik, natur och klimat.



Om kulturprogram och föreläsningar

Människor kan både utöva och uppleva kultur i olika former hos studieförbunden. Till genren kulturprogram räknas föreläsningar, föreställningar, konserter, utställningar och andra kulturella evenemang.

Hos studieförbunden kan Sveriges breda amatörkultur möta en publik. Mycket av det som visas upp har skapats i studieförbundens cirklar och i samarbete med kulturföreningar. Många kulturprogram ger även plats för professionella kulturutövare och föreläsare.

Kulturprogrammen hos studieförbunden lockar varje år flera besökare än de svenska biograferna. På många mindre orter är det studieförbundens kulturprogram som håller igång det lokala kulturlivet. Det är inte alltid studieförbunden själva som står på scenen. Ofta finns de med i bakgrunden, med pedagogiskt, praktiskt och administrativt stöd.



Om folkbildning

The study associations are an important part of adult learning in Sweden. Adult learning organisations also include Sweden's folk high schools.

Vad är då utmärkande för folkbildning? Trots en bred och skiftande verksamhet, finns gemensamma nämnare:

- Frivilligt att delta

Folkbildningen utgår från människors egen vilja att söka kunskap och insikt. Det är alltid frivilligt att delta i studieförbundens cirklar och kulturprogram.

- Bildning har ett egenvärde

Inom folkbildningen behöver man inte lära för något särskilt syfte. För många är det just lusten att lära och det personliga intresset som styr. Och inom folkbildningen är det skäl nog.

- Lärande i gemenskap

Folkbildning är lärande i gemenskap. Studiecirkeln är det främsta uttrycket för detta. En liten grupp människor som genom studier, samtal och samarbete bildar sig – och när de mål de själva har satt upp.

- Frihet

I folkbildningen bestämmer människor själva vad, hur och när de ska lära. Friheten gäller även studieförbunden – som är självständiga organisationer med olika profil och inriktning.

- Stark anknytning till folkrörelserna

Folkbildning och folkrörelser hänger ihop. De flesta studieförbund har folkrörelser som medlemmar. En stor del av alla cirklar och kulturprogram genomförs i samarbete med föreningar. Studieförbunden bidrar genom det till civilsamhällets utveckling och förnyelse.